



Israel som nøgle til bibeloplevelser

"Israels historie, den jødiske kultur, jødiske højtider og traditioner, det hebraiske sprog og landets geo-grafi har virkelig meget at give os kristne, der læser de bibelske beretninger".

Sådan skriver generalsekretær i den kristne organisation "Ordet og Israel" teolog Ole Andersen i forordet til sin nye bog "På opdagelse i Bibelen. Med Israel som guide til bibelglæde".

Gennem knap 200 sider tager han læseren med på en rejse ind i netop koblingen mellem det jødiske univers og det kristne evangelium, hvor bogen første del fokuserer på Det Gamle Testamente, mens anden del ta-ger på opdagelse i Det Nye Testamente.

Bogen udkommer den 3. juni.

Når man bringer viden om Israel og Bibelens jødiske baggrund med ind i sin læsning af de bibelske beretninger, åbner der sig en overraskende verden med større indlevelse og bedre blik for de store sammen-hænge.

I bogen tager Ole Andersen læseren med på en opdagelsesrejse i de bibelske skrifter. Her er spændende erkendelser for både nye og garvede bibellæsere.

Af Ole Andersen

Logos Media/Ordet og Israels Forlag, 2021, 192 sider. Pris kr. 200,00.

Ordet og Israel

Ordet og Israel er en kristen bevægelse, som driver et arbejde i Danmark og Israel. Vi ønsker, at kristne får Bibelens syn på Israel, og at jøder må få Bibelens syn på Jesus som Messias.



Om forfatteren: Ole Andersen har foruden teologi studeret jødisk litteratur og historie, både i København og under et to-årigt studieophold på Det hebraiske Universitet i Jerusalem. Som nyuddannet teologisk kandidat blev Ole Andersen ansat i Ordet og Israel, hvor han har arbejdet for at formidle bevægelsens formål: "at kristne får Bibelens syn på Israel, og at jøder må få Bibelens syn på Jesus som Messias".

Ole Andersen har således undervist både i kirker, missionshuse og bibelskoler i Danmark men har også flere gange årligt besøgt Israel for at undervise volontører og kursister der.