

Bog anmeldelse *Den gamle mand. Afsked*

Israelsk forfatter måtte skrive om både sorg og absurditet, da hendes far blev dement.

Israelske Noga Albalach har skrevet en poetisk roman om sin fars demens og død, der nu er udkommet på dansk. At leve med en dement er ekstremt sørgeligt og samtidig absurd, siger hun.



[Benjamin Krasnik](#) i Kristeligt Dagblad 25. januar 2022.



Noga Albalach er aktuell med en roman, der netop er kommet på dansk, om livet omkring hendes far, der får demens og dør kort tid efter. Forlaget Vandkunsten.

”Den gamle mands datter kommer i tanke om det sidste besøg hos sin far. Hendes mor var ved at give ham et lille stykke chokolade. Hun puttede det i munden på ham, men den gamle mand spyttede det ud, med stor kraft. Den gamle mands datter tænker på dette spyt og forstår, at det var hendes fars sidste bemærkning: I giver mig chokolade for at forsøde min tilværelse. I lyver, min tilværelse er ikke sød, og den vil ikke være sød. Dagen efter døde han.”



Den gamle mand. Afsked er en lille prisbelønnet israelsk roman om at give slip, acceptere det uafven-delige og opdage sider af sig selv, som man ikke kendte.

Den gamle mand bliver ramt af demens. Han kan ikke længere klare sig og mister i tiltagende grad kontakten med sine omgivelser. Den reservede og beskedne mand, som altid har levet i sin egen verden, bliver konfus og forvirret, men for første gang i sit liv føler datteren sig rigtig forbundet med ham.

Noga Albalachs smukke lille bog om at sige farvel udkom sidste år på fransk. Den er hendes første bog på dansk.

Bonusinfo om Noga Albalach:

Født i Israel i 1971. Uddannet økonom fra universitetet i Tel Aviv. Har studeret litteratur og blev forlagsredaktør og siden forlagschef på samme forlag. Har udgivet flere romaner, novellesamlinger og børnebøger. Modtog i 2011 det israelske kulturministeriums debutantpris.

*Seneste bog er "**Den gamle mand. Afsked**", som netop er udkommet på dansk fra forlaget Vandkunsten.*
